



ÅNGBÅTEN

Årg 33 • Maj 1997.

90

ÅNGBÅTEN 90

Medlems- och informationstidning utgiven av
Sällskapet Ångbåten
Box 2072
403 12 Göteborg.

Postgiro: 62 16 06 - 3.
Bankgiro: 673 - 6862.

Ansvareg utgivare: Bo Starmark.
Redaktionen utgörs av Yvonne och Bo Starmark.
Telefon: 0523 - 134 14, Telefax: 0523 - 154 53.
E-post: markgraff@algonet.se

Burfrag till tidningen sändes direkt till redaktionen under adress:
"Ångbåten", c/o Starmark, Fregattvägen 3, 451 30 Lysekil eller
per telefax eller e-post.

Medlems- och prenumerationavgift 1997 är 100 kronor.

Adressändringar meddelas till Britta Andersson, Nolebrunnsgatan 16,
426 77 V.Frolunda eller på Postens blankett direkt till Sällskapet.
Telefon till expeditionen, "HK", oftast telefonvarare: 031 - 701 7754.
Telefon till ångaren BOHUSLÄN vid Stempiren under seglation: 13 14 50.
Telefon till ångaren under vinteruppläggningen vid Skeppsbron: 13 14 20.

Befattningshavare i Sällskapet Ångbåten:
Ordförande : Bengt Cremonese 0301 - 407 89.
Sekreterare: Charles de Serves 28 16 89.
Kassör: Ove Iko 69 89 34.
Befraktare för BOHUSLÄN: Gunnar Nordström 28 65 83.
Befraktare för FÄRJAN 4: Christer Eliasson 56 28 59.
Befraktare för STORMPRINCESS: Claes Verner 27 03 34.

Omslagsprydnaden är gjord av E. Heurlin 1917. Ångbåten 90 är tryckt av
Melanders Tryckeri AB, Lysekil, i maj månad 1997.

Försalongen

Knappt har Ångbåten 89 nått sin destination, förrän Ångbåten 90 blåser ut på fjorden. Eftersom 89:an var så försenad, har hon nästan blivit upphunnen av 90:an.

Här har vi full last. Sommaren är i antågande och åtskilligt skall med ombord.

Sällskapets store tillskyndare, Åke Åberg, har ankrat upp för gott. Stig Hammarskjöld tecknar ett minnesporträtt av honom.

Stora förändringar vad gäller säkerheten ombord i fartygen stipuleras. Gunnar Carlsson hänvisar ISM-koden, som vi har att följa.

Sans och balans är alltid bra. 1912 gällde detta i hög grad Bohuslänska Kustens ROBERT THORBURN en stormig vinterdag i Stora Sillesund.

Under vintern har som vanligt stora arbeten lagts ner på fartygen, inte minst BOHUSLÄN. Mycket snart kan Du återigen se henne i sina hemmabarfatten flitigt arbetande på sin egen fortlevnad.

En Tankonot finns med ombord. Den blir nog svår att lösa men hugg i och tappa inte ångtrycket!

I lastrummet har vi så stuvat 1997 års Turlistia. Den har fått ett nytt utseende och är mer lätt hanterlig. Läs, begrunda och planera.

1997 års säsäg är här. Välkommen ombord i våra fartyg och även i tidningen Ångbåtens spalter!

Välkommen ombord!



BOHUSLÄN vid
Härjums brygga 7/7
1996. Foto Sögo
Björkman.

Ångbåtssommaren ligger framför oss. Ombord i detta nummer av Ångbåten är turiststan lastad. En bredd utbud av resor finns. Planera en ångbåtsresa med våra fartyg, bjud du nära och kärna och filj med längs kusten till några av öarna, dit Du aldrig annars kommer. Det är ju lätt att se Bohusläns från Bohus-

banan eller E6:an men den förr så naturliga vägen längs kusten är numera inte tillgänglig för många. Ombord i ångaren BOHUSLÄN finns alltid caféservering och på de längre seglingsarna även lunch och middag vid sittande bord.

Se ditt Bohusläns från ångaren BOHUSLÄN!

"Jag har aldrig lämnat tillbaka nyckeln"

För en tid sedan gick Åke Åberg ur tiden. För många av oss är han känd som Industrimuséets skapare. Stig Hammarskjöld, Spårvägssällskapets Ringlinien, berättar här om Åkes gärning.

Promenaden till Industrimuséet brukade gå över Götaplatsen. Man passerade Poseidon och de tunga kulturenheterna Konserthuset och Stadsteatern och tog trapporna upp mot Konstmuseet.

Nästan uppe tog man av till höger bakom Konsthallen in på en gångväg som ledde upp till Ekmansgatan.

Här möttes man av en i detta sammanhang ganska oansenlig entré med ett stort kugghjul på en axel vilande på gräslänten utanför.

Några steg upp på en galleridurkstrappa och man stod utanför glasdörren. Därinne skyntade en gammaldags pulpet med jalusilock, ett vykortställ och en minimal spiraltrappa av stål, vilken försvarade upp i taket.

Välkommen

Det fanns en ringklocka att trycka på. Signalen hördes nästan inne i huset. Några sekunder senare

kom en lång gänglig man nedför den trånga spiraltrappen.

Det var Åke Åberg.

Man välkommades och bjöds upp till kontoret, som låg i trappans övre ända. Här uppe fanns ett ganska rörigt litet utrymme, som Åke hade inrett åt sig. Bokhyllorna var fulla av böcker; det antika skrivbordet var belämrat av papper och smäsker.

Åven bilhistoriker, samlare av gamla klockor, Bergslagernas Järnvägssällskap och många andra - för att inte tala om entusiasterna för Remfärjanen på Gårda - fick en fristad på Industrimuséet.

Detta var en av Åkes nischer nämligen att samla olika grupper av teknikhistoriskt intresserade omkring sig i en sorts symbios.

Åke tände sin pipa och så började en stund lägmält samtal.

Mitt egentliga ärende var vanligtvis att boka lokal för en kommande klubbafton i Spårvägssällskapets göteborgsavdelning.

Under sextioåret hade vi regelbundet våra samlingar på Industrimuséet. Den lilla samlingsalen nedre i museet var lagom stor för ett tjogtal deltagare. Mestadels visade vi diabilder och körde smalfilm.

Spårvägssällskapets vugga stod på Industrimuséet. Så småningom stod här flera andra vagnar. Göteborgs-

dejen av Stora Lundby Järnvägsmuseum (sedermera Anten-Gräfesjö Järnväg) träffades regelbundet här.

Det gjorde även det nystartade Sällskapet Ångbåten, en planta, som fick om omvärlden, när ångaren BOHUSLAN skulle röddas.

Även bilhistoriker, samlare av gamla klockor, Bergslagernas Järnvägssällskap och många andra - för att inte tala om entusiasterna för Remfärjanen på Gårda - fick en fristad på Industrimuséet.

Detta var en av Åkes nischer nämligen att samla olika grupper av teknikhistoriskt intresserade omkring sig i en sorts symbios.

Åke nyfödd föreningarna fick en hemvist och museet fick en bred stödgrupp av unga entusiaster.

"De teknikhistoriska föreningarna är, näst personalen, vår viktigaste tillgång", yttrade han en gång.

Detta förstod vi kanske inte i början men Åke hade de första åren ett drygt arbete att få museet erkänt som ett av de övriga i staden. Umgänge med myndigheter var inget han ålskade.

Lite teknikhistoria
Men låt oss ta det från början.
Från mitten av 1800-talet finns

bevarat en samling tekniska föremål, som i brist på egen avdelning i Göteborgs Museum fanns utspredda på andra museiavdelningar och Chalmers Tekniska Läroanstalt.

I slutet av 1910-talet vakhade intresset för dessa samlingsar inför förberedelserna till Jubileumsutställningen 1923.

Ett gigantiskt arbete lades ned av Torsten Althin, som tills störste forskare på det teknikhistoriska området och även skapare av Tekniska Museet i Stockholm.

När utställningen var till ånda, gällde det att skydda samlningarna från att skingras eller skadas.

Till slut fann man något så närlämpliga lokaler i den till utställningsocommaren uppförda konsthallen vid Götaplatsen, där inhyttes på obestämd tid. En då känd elektritruingenjör, Karl Eliasson, med starka band till Tekniska Samfundet, engagerade sig starkt i frågan men avled 1951.

Åke Åberg

I mitten av femtiotalet blev situationen akut, då byggnadens dåliga kondition hotade att förstöra samlningarna.

Det torde ha varit i detta skede då Åke Åberg dök på arenan. Han gick en dag upp till Göteborgs Museum och bad att få låna nyckeln till huset. Han fick ut den och hörjade sitt mödosamma arbete att skapa ett riktigt industrimuseum.



24 maj 1965. Ångare här just förhållat till Östra Främnesbryggan. Den är inte betald. Åke Åberg i mitten. Den glada ynglingen till vänster är Hugo Kronhammar. Viss överhållsamhet anses hos Sällskapets förste kassör Hans Hedman till höger. Notera den enkla inredningen. Foto Stig Hammarskjöld.

mot skolklasser, eftersom han tyckte det var roligt och angeläget. Han hade även förmågan att fascinera sina åhörare.

Ets flertalet intressenter från staden, näringslivet och utbildningsväsendet gick samman för att röda samlingarna.

Efter år av betydande insatser kunde museet för första gången sedan jubileumsutställningen öppnas 1957 - visserligen endast i tio dagar - men ändå. Ett sätt att göra resurserna kända, blev att anordna specialutställningar i samarbete med stadens tekniska verk.

Åke Åberg kunde sin industrihistoria. Han var en mästare på att formella sin kunskap. Han tog gärna

han längt före alla andra, att en-gångsglaset vore en styggelse och att de i varje fall måste återvinnas.

Undermåliga lokaler

De bristfälliga lokalerna var ett ständigt problem. Efter hand kunde nya utrymmen öppnas för allmänheten. I huset led man dock av den dåliga värmens, som begränsade öppethållandet. Vintern 1965 anslöts museet till fjärrvärmennätet, vilket gav möjlighet att förlänga visningstiderna.

Industrimuséet och ett par andra i staden var de enda, som inte var självständiga utan organiskt lydde under Historiska Museet. Ånda till mitten av sjuttiotalet kallades Industrimuséets chef "Föreståndare". Kanske ville man markera en gränslinje mellan etablissemangen och det spontan framväxna. Åke Åberg hörde avgjort till den senaste kategorin.

I slutet av sextioalet väcktes en syfartsmotion i Stadfullmäktige med förslag om att stärka museets ställning. Tekniska Samfundet, där man kan formoda Åke hade goda förhundelser, skrev ungefär samtidigt till museistyrelsen med en liknande begäran.

Under alla sina år vid Götaplatsen sysselsattes Åke av tanken på att en dag kunna flytta in i ändamålsenligalokaler, gärna efter någon nedlagd industri.

En tid funderade han på Klippans sockerbruk, där jag var med en gång

och tittade runt. Åke tyckte om att spåna och vi fantiserade till och med om en liten museispårväg bland byggnaderna i Klippans kulturrese- vat. Närheten till vagnhallen Major- na upplevde vi som en stor fördel. Den trafik, som idag bedrivs, har vida överträffat förväntningarna den gången.

Ett riktigt Industrimuseum
Till slut gick drömmen om ett full- åndat museum i uppfullelse. Samlingarna kunde på vårvintern 1982 flyttas in i Apotekarnes gamla vat- tenfabrik på Gårda.

Här hade Åke mängder av idéer för framtiden - inte minst utrymmen och verkstadsvärser för sina teknikhistoriska föreningar, vilka han ultjämt räknade in i sin skara.

Dock, samtidigt som han äntligen stod vid målet var hans tid ute. Kort efter inflytningen gick Åke i pension och fick lämna över sitt livsverk åt andra.

De utrymda lokalerna bakom Gö- tagplatsen revs ett år senare.

För sitt insatser promoverades Åke Åberg våren 1978 till heders- doktor på Chalmers och här har fått ikläda sig frack, ett plagg som aldrig hade ingått i hans garderob.

Tyvärr blev inte Apotekarnes-Vat- tenfabrik någon framtidsplats för Industrimuséet. Museinriktndens dåliga ekonomi tvingade fram en ändring. Våren 1993 slog museet igen portarna och blev infogat i det nya Stadsmuseet på Norra Ham- gatan.

Vad Åke tyckte om detta kan vi bara ana.

Strax före julen 1996 avled han vid 80 års ålder. Efter sig har han lämnat ett antal föreningar, som nu är kapabla att klara sig själva och vilkas vagnar en gång stod vid In- dustrimuseet vid Götaplatsen.

Stig Hammarsen,



En bedragad skönhet. Ångaren BOHUSLÄN i så kallad inköpsstrafik i Öresund. Bilden är tagen mellan 1954 och 1957. Flera fartyg från Bohusläns sätttes i mitten på sextioalet in på den lukrativa supratrafiken i Öresund till exempel ångarna KUNG RANE, MARSTRAND, LYSKIL och BORGILA. Fartygen slöttes inte väl utan kramades ur på sina sista resurser för skrotning. Ett verkligt second-hand tonnage. BOHUSLÄN ser ganska rusig ut på bilden. Annu något värre såg hon ut när Sällskapet Ängelholmen överväckte henne till ett nytt liv. Ett väist arbete har nog nedlagts hittills på henne.
Foto Sören Thorsöe, Helsingör.

Något nytt: ISM-koden

Ombord i Sällskapet har vi under en längre tid varit intresserat av särskilda bestämmelser, som ska trädा i kraft inom kort. För våra ideella besättning medlemmar innebär det väsentligt höjda krav. Gunnar Carlsson, verksam som befäl ombord i BOHUSLÄN, beskriver här kortfattat innebörden av bestämmelserna.

Med anledning av de senaste årens allvarliga fartygsolyckor - ESTONIA, SCANDINAVIAN STAR med flera - har intresset riktats mot olyckor orsakade av den så kallade Mänskliga Faktorn.

Tidigare har man koncentrerat huvuddelen av säkerhetsarbetet på att kontrollera materiellet, till exempel antalet livflottar, typen av brandsläckare och annat.

Idag ser man mer på helheten: hur hanteras en besättning en situation med den utrustning, som finns ombord i fartyget.

Förenta Nationernas internationella sjösäkerhetsråd IMO (International Maritime Organisation), där Sverige är representerat, har utvecklat ett kvalitetssäkringsystem för säkerhet och miljö till sjöss.

Denna system har blivit sammansatt i **ISM-koden** (International Safety Management Code).

Ett kvalitetssystem beskriver an-

svaret, rutiner och procedurer med avseende på en viss kvalitetsnivå.

ISM

Målsättringen med ISM-koden är att säkerställa säkerheten till sjöss, att förhindra personskador och förlust av liv samt att undvika skador på miljön.

Den lagsta nivå koden accepterar, är de nationella och internationella lagar, som ur sjösäkerhets- och miljösynpunkt styr sjöfarten.

Säkerhetshandbok

För att utveckla och upprätthålla säkerheten ombord, finns Säkerhetshandboken. Den är unik för fartyget och skall upprättas enligt samma mönster som för övriga fartyg inom området, vilka berörs av ISM-koden.

Säkerhetshandboken skall vara ett "Levande Dokument", alltså den skall revideras tills vi har fått en handbok, som så väl som möjligt stämmer överens med den verklighet vi arbetar i. Eftersom vi lever i en förändringsrik värld, där förutsättningarna ständigt ändras, kommer också handboken att successivt ändras.

Säkerhetshandboken är den del av dokumentationen, stipulerad i ISM-koden, vilken berör oss mest i den dagliga driften av fartygen. Sjöfartsinspektionen är den myndig-

het, som utför certifiering och har tillsyn över att reglerna för ISM-koden uppfylls.

Sällskapet Ångbåten och ISM

Ett säkerhetskommité, som består av aktiva medlemmar inom Sällskapet, har gjort det förberedande arbetet. Detta omfattade diskussioner och skapandet av en *Säkerhetshandbok för Sällskapet Ångbåten och ångaren "Bohuslän"*. Ånnu så länge är det endast ångaren BOHUSLÄN, som berörs av ISM.

Vi har ordnat möten, där de aktiva medlemmarna blivit informerade om huvuddrag i handbokens innehåll.

Dessa möten har givit oss i säkerhetskommitén impulser och idéer, som vi kunnat använda i arbetet med Säkerhetshandboken.

Den 21 februari 1997 överlämnades handboken till Sjöfartsinspektionen i Göteborg. Nu väntar vi på att inspektionen skall granska och kommentera arbetet.

Därefter kallas inspektionen ordföranden i Sällskapet samt mig till möte för eventuella revideringar.

Sedan följer *auditering*. Den kan gå till så att inspektörer från Sjöfartsinspektionen följer med ombord, intervjuar besättningen, fingerar ett olycksscenario för att utröna hur väl

Forts. >>>

Styrelsen har ordet:

Nu är det på tiden att Ni, våra medlemmar, får ett livstecken från styrelsen.

Först vill vi beklaga att endast ett nummer av Ångbåten kom ut under 1996. Det blev på detta sätt av olika omständigheter.

Detta till trots har Ni visat stor välvilja och lojalitet mot Sällskapet, då redan många av medlemsavgifter flutit in sedan Ångbåten 89 kom ut i mars. Dock har en del glömt att sätta ut namn på talongen. Om någon vet med sig att detta är fallet så hör vi till kassören.

Vi behöver verklig en kär av trogna medlemmar, vilka stöttar Sällskapet och vi vill gärna se fler aktiva deltagare i det viktiga arbetet att bevara våra fartyg.

Värva fler medlemmar!

Inom styrelsen skall vi göra vårt hästa att upprätthålla en god medlemstjänst. Detta sker bland annat

vi och vår organisation fungerar vad gäller säkerhet och miljöskydd.

Förhoppningsvis blir resultatet, att Sällskapet före den 1 juli får ett så kallat *Document of compliance* samt att ångaren får sitt *Safety Management Certificate*.

Gunnar Carlsson
Sjökaptan
Säkerhetsansvarig



Styrelsen passar alltid med att få ekonomin att gå ihop. På bilden G. Bonander, andre kassör. Att minnen att döma har medlemmarna betalat. Foto B. Starmark.

genom att en utgivningsplan för tiden är upprättad.

Styrelsen har vidare beslutat att medlemmar reser för halva biljettpriset på ångaren BOHUSLÄN. Detta gäller på Söndagsutflykter och Kulturturer enligt vår turlista "Ångbåtar 1997" samt ombord i FARJAN 4 på "Stadsavsnitrar". Därmed gäller formen ej på ondagarnas kvällsturer.

Sommaren säsöng ligger framför oss. Vi kan lova en del intressanta utflykter och turer.

Varmt välkomna ombord!
Tack till alla bafürspivare, som satt in pengar till STORMPRINCESS, vars däck inte är i hästa ko-

dition. Till dags dato har cirka 9000 kronor kommit in. Tack!

Sist men inte minst vill vi påminna om turer med FARJAN 4. Ta del av staden historia under sakkunst visning från älvsidan, från rivieror.

Styrelsen och alla aktiva önskar alla medlemmar och medelsägare en trevlig sommar och hoppas få se er ombord i våra fartyg.

Bengt Cremonese
Sjökaptan
Styrelseordförande

Så här vill väl alla föreställa sig den svenska sommaren till havs: lugnt, varmt och vackert väder.
Det var det när dena bild togs. Jag hade förtöjt
snipan i en liten klöva på sydsidan av Islandsberg,
gått upp till det gamla fyrtuset och invändat ångaren
BOHUSLÄN, som var på väg hem till Göta Älv
efter en fin kusttur till Lysekil. Det var nästan 25
grader och friden var fullkomlig.

Foto från Islandsberg i mitten av sjuttonhundratalet, Bo Starmark.



OMBORD - aktuellt från fartygen

Under vinterhalvåret har det som vanligt utförts en mängd arbeten på våra fartyg. Vissa åtgärdar har varit tunga och slitsamma inte minst beroende på vädrets makter, som sannerligen inte alltid inbjuder till utomhusarbeten.

På däck

Låt oss börja på däckssidan. Här satte arbetena omedelbart igång efter sista seglingen i höstas, då BOHUSLÄN förhalade 23 september till sin vinterplats vid ångkraftverket i Rosenlund. Medan kök och inventarier ställdes i ordning inför vintern, tättades ångaren i presenningar. Arbetena kunde börja.

Efter planering bestämdes att arbetena med fördäcket och riggen skulle köpas medan arbetena inne i ångaren utfördes i Sälskapets regi. Ganska snart förhalade BOHUSLÄN till Gotenius Varv. Här utfördes samtliga åtgärdar.

Fördäcket och däcket på "balkongen" har varit en källa till bekymmer. Nu rövs de äldre däckspänkorerna. Till all lycka var underliggande däck av stålplåt i gott skick. Nya furtdäck lades och linoljades många gånger och nätdes av kunnigt folk.

Förmasten var dålig. Numera tycks det vara vanskligt att erhålla gott kärnvirke, varför ångarens master måst hytas flera gånger un-

Detta stora däck är nu som nytt
Foto 1993, Bo Starmark.



der Sälskapets tid trots gott underhåll. Medan den nya masten gjordes i ordning lappsalvades förstag, förrag och vantenn. (Nej, redaktionen kräver inte segel på fartyget).

Arbetena på fördäcket medförförde en stor mängd extra åtgärdar under däck i expeditionerna, hestättningduşen samt en av hyttorna, med omfattande snickeri- och målningsarbeten som följd. Även maskinflågen målades upp under däck.

Så har hela ångaren snyggats upp utvändigt inför säsongen.

Se här ett litet axplock över vinterns arbeten "på däck".

På maskinsidan har mycket uträknats.

Omedelbart efter vinterupplägningen viatog alla sedvanliga rutinåtgärder inför vintern: avblåsning och öppning av pannan, dränering av maskin, hjälpmaskiner, pumpar, ventiler och rör. Ett mycket viktigt arbete. Sedan anslöts vintervärmens och maskin och pumpar konserverades.

Under upplägningen har mycket tillsyn skett på *huvudöngmaskinen*. Förutom kontroll av spel i alla lager har arbeten gjorts på mellantrycks-cylindern (mitcylinern). Här har hela shivörelsen renoverats (sliderna reglerar att ångan kommer in i cylindrarna vid rätt tillfälle). Man passade även på att renovera smörsapparaterna, luftirkatorerna. Ja, sedan kontrollerades de övriga silodernas inställning (högtryck och lågtryck).

Ångpannan kräver sitt. Den sätts och rengördes på vattensidan, ett stort arbete. Självklart såg vi över alla packningar på ventilerna. Röret upp till ångvisslan står alltid under panntryck och måste ses över. Röret glödgades så att det behåller sin smidighet och isolerades sedan. Detta är behövdes okulärbesiktning av pannan. Detta sköttes av Det Norske Veritas.

Bränsleöfsystems måste nog skötas för att förbränningen under pannan ska bli så ekonomisk som möjligt. Förutom en noggrann justering av brännarna har vi byggt om primärflakteo för att ytterligare göra förbränningen hättre.



Propellern är något vi sällan ser eller skänker någon tanke. Likväl måste den skötas noga och balanseras väl. Dessa hylsa måste lika noga besiktgas. Värnavarande propeller är av brons och gjord i England. På fotot håller den på att få den sista finjusteringen på fabriken.
Foto från Stone Manganese i England 1976. Ångåren Arkic.

Ett verkligt speciellt arbete i alla avseenden är att göra ren bunker-tankarna på insidan. Detta har nog inte gjorts på mycket, mycket länge. Detta till trots var tankarna inte mer smutsiga invändigt än man kunnat vänta sig.

På *elsidan* kan nämnas att huvud-generatorn (av engelskt ursprung) renoverats med omlackering av både rotor och stator. Detta arbete köpte.

Självfallet tillkommer ytterligare åtgärder av alla slag inom maskinområdet.

Torsättning

Ångaren torsattes i Gotenius flytdocka. Bottensökningen blev en glad överraskning. Inga skador kunde konstateras och bottenytan var helt slät.

I år var kontroll av propellerhyllan, varvid propellern måste dras ut ett stycke. I princip ett enkelt arbete men med stora don. Inga anmärkningar.

Stormprincess

Under vintern har vår bogserbåt befunnit sig i sin gamla hemmahamn vid Ringön, gamla Stornvärvet strax öster om Göta Alvsbron. Under perioden har arbetet i maskinrummet förutom rutinåtaganden.

I sommar planerar vi torsättning för bottemålning.

Insamlingen till ett nytt fördäck har hittills inbringat lite över 9000 kronor. Varmt tack! En bra grund.

Del av brännarsystemet. Hela dena del där Fleisberg står är nu borttagen och förenklad.
Foto B. Starmark.

Färjan 4

På färjan har högsta tillåtna passagerarantal sänkts till 100. Detta för att fartyget inte ska fullkomligt belämnas med flytredskap enligt de nya bestämmelserna. Flytredskap betingar dessutom svindlande priser. Första påoldning med vod, skedde den 12 maj. Nu är nog sommarens på väg ändå!



omlagt vid framre styrhytten. Gissa vad som för och akter på FÄRJAN 4).

På ångmaskinen har högtrycks-silfen renoverats. (Färjans maskin har två cylindrar). Mannen är inspekterad av besiktningssman.

Första påoldning med vod, skedde den 12 maj

Nu är nog sommarens på väg ändå!

Lugn, rådighet och sjömanskap

Haverier är något som inte har drabbat den höbusländska ångåtsjöfarten i någon större utsträckning.

En av Bohuslänska Kustens äldsta fartyg, OSCAR II, totalhavererade emellertid i januari 1883 vid Klemmen väst Stora Sillesund, Ångaren blev vrak. Bärgning lönade sig inte. Vraket hittades av sportdykare i slutet av sextioåret...

Is och stark strömsättning hade gjort navigeringen svår.

Naturens krafter är starka och människan inhiller sig alltför ofta, att man kan trotsa dem ostraffat.

Island räcker inte ens sjömanskap, kunnighet och ett Gott fartyg.

Detta fick Bohuslänska Kustens äldste fartyg ROBERT THORBURN erfara i en väldsam februaristorm 1912. Han var på väg norrväst via Marstrand och tog tillfälligt leden genom Stora Sillesund. Vinden var hård, västsödvästlig cirka 26 meter per sekund. Sjögången var väldsam. Egentligen skulle ångaren, som brukligt var, ha seglat genom Instö Ränna men denna var stängd av is. Redan på Salöfjorden miste ångaren haft en väldsam överfart men i lä i Stora Sillesund fick man snart vatten. Strax norr därom girdades styrborde samtidigt som plötsligt den höt uppmå sjön ner i lä mot Smögholmarna, där bränningarna dämnde vita.



Ångaren ROBERT THORBURN vid haveriplatsen. Akterskeppet har sjunkit medan förstäven ligger högt upp på land. Skrovet klarade sig märkvärdigt väl, eftersom det inte lågg mot några rösa klippgropersar. Fotografen är okänd. Ur Bo Starmarks samling.

I de väldsamma slingringarna havererade styrnästningen och ROBERT THORBURN blev manöverödlig. Hjälplös drov han i den väldssamma sjön ner i lä mot Smögholmarna, där bränningarna dämde vita.

Snart högg han i med akterna i en utgrunden och sprung blick. Någon punkt eller rådsla överhuvudtaget var det inte fråga om i ångaren. Lägt skötto man sina sysslor i förträstan.



Bärgningen har påbörjats. Dykaren är beredd att ta sig ner och täta skrovet. Utrustningen förefaller enkel men robust och fungerade säkerligen väl. Luftpumpen är handdriven. I bakgrunden gör Marstrandsfjorden i skjortärnarna.

ROBERT THORBURN drev vidare längs Inre Smögholmen. Ett totalhaveri eller något annan värm var överhängande.

Fran maskin vars koldes, att vattenet stod så högt att fyren under ångpannan hotade att släckas av vattnet. Kapten Olsson bad då maskisten att låta maskinen arbeta på 'Full back' så länge det fanns ånga kvar. Ångaren kasade längs hela Smögholmen tills han kom till en liten inbuktning. Här slogs 'Full fram' och med den sista ångan lyckades man få upp färskgeppet på ön medan akterskeppet sjönk på grunt vatten.

Några i besättningen hoppade ner på ön medan man manade ut en kraftig tross, som gjordes fast på ön. Trossen spändes med ankarspelet och besättningen och de få passageerna kunde sega sig ifrån genom de väldamma bränningarna.

Restauratrisen hade klämts fast om bord men räddades av besättningen och folk från Marstrand, där man sett ångaren kamp ute på Salöfjorden.

Ingen skadades men restauratrisen fick en chock.

I pressen kan man läsa att räddningen gick ytterst lugnt och sansat till och att var och en i besättningen visade mod, lugn och initiativförmåga.

ROBERT THORBURN fick inredningen förstörd. Flera hytter blev sönderslagna av den grova sjön. Lasten spröds ut på omgivande stränder.



Bärgningsfartyget syns till vänster. Dykaren befinner sig i vattnet och arbetet är i full gång. Tur var det för ångaren att bärgningen kunde ske i snult vatten.

der. Så när som på läckan i akterskeppet klarade sig skrovet väl liksom panna och maskin tack vare besättningens lugn och rörlighet.

Bärgningen blev svår, eftersom man var tvungen att invanta stilla värder. Det dröjde ty stormen blev långvarig. Emellertid så tittade ångaren och bogserades till varv och reparerades.

Troget tjänade sedan ROBERT THORBURN sitt rederi på linjen Göteborg-Uddevalla-Lysekil-Saltkällan ända till 1949, då rederiet gick i

konkurs, trafiken ställdes in och fartygen såldes på auktion. ROBERT THORBURN kom aldrig mer under äga utan skrotades nästan omgående.

Tankenöten



At Gustaf Söderström i Göteborg har denna Tankenöt kommit. Vilken ångare är det och, framför allt, var är bilden tagen? En svår nöt att knäcka. Hör av er!

AKTERSALONGEN.

Bli besättningsmedlem!

I sommar är ångaren bekad många turer, vilket sälunda medföljer att vi behöver mycket folk till vår besättning. Vi lovar lära dig om du kännar dig osäker. Speciellt söker vi folk till däck. Har du matrosbehörighet är det absolut ingen nackdel. Välkommen att ringa antingen Agneta Eriksson på 031-24 89 68 eller Claes Verner på 031-27 03 34.

* * *

Tankenöten i Nr 89.

Bilden är tagen på trettioalet i Lysekil och visar ångarna BOHUSLÄN, OSLO och VALBORG. Många svar har kommit men åtskilliga är felaktiga. Edgar Blidberg och Gustaf Söderström var de första som svarade rätt.

* * *

Tall Ships Race

Kommer i sommar att sätta liv på hamnen. Ångaren BOHUSLÄN kommer att göra flera turer kring de stora skeppen. Tiderna framgår av Turlistan.

Omslaget på Nr 88

visar ångaren KUNG RANE tillhörig Ångbåts AB Bohuslänska Kusten. Sven-Ivar Johansen har fångat ångarenas linjer på koernet.

* * *

Anghåten 91

avseglar från varvet i höst i god tid för att kalleserna till årsmötet ska kunna lastas ombord.

* * *

Tack

För alla hrev och kort, som kommit redaktionen tillhandा. Eftersom det här för dyrt att besvara dem alla, tackas härmed alla och envär.

Kanske ses vi ombord eller på kajen i Lysekil.

* * *

Akterspegeln

"Sommar" eller "Vals på Ångön" ingår i samlingen "Ballader i Bohuslän", som Evert Taube gav ut 1943. Här ingår bland andra "Brudvals", "Maj på Malö" och "En hättespelman".

SOMMAR

Ormbunken rister sin ringlände topp,
slår upp sina gröna små vingar,
lillkalven kesar och dansar galopp
i hagen där lärksången klingar.

Gökarna gala,
ärla och svala
jaga sin föda i flygande fläng.
Fruktträden blomma,
fären de fromma,
ströva och beta på sälta och äng.
Solvärmen dallrar kring holmar och skär.
Sommarn är här!

Evert Taube.